



Wij zullen doorgaan . . . / *Marij*

*‘Wij zullen doorgaan . . .
telkens als we stil staan . . .
om weer door te gaan. . .
Als niemand meer verwacht . . .
dat we weer doorgaan . . .
Wij zullen doorgaan’.*

“Het is onmogelijk”, zei trots.

“Het is riskant”, zei ervaring

“Het is zinloos”, zei verstand

“Geef het een kans”,

fluisterde het hart!



Door de corona is het leven van veel mensen een beetje saai en voorspelbaar geworden. In het begin werd alles stopgezet en bleef iedereen op veilige afstand tot elkaar. Nu de maatregelen versoepeld worden, voelen we ons ook weer vrijer in de beweging en het ontmoeten van mensen.

Zo na de vakantie begint bij menigeen het weer te kriebelen en wil men een nieuwe start maken, weer samen met anderen iets ondernemen of een activiteit weer oppakken.

Als je lid bent van een vereniging dan heb je graag met mensen te doen die dezelfde hobby hebben. Dit hebben we de afgelopen maanden heel erg gemist.

Boven mijn artikel staan enkele zinnen uit het bekende liedje van Ramses Shaffy.

Ook wij willen weer doorgaan met de repetitie op de donderdagavond, want zingen mag. Weliswaar op anderhalve meter maar de vooruitzichten zijn zodanig dat mogelijk de verplichte afstand tot elkaar bij het zingen binnenkort niet meer hoeft.

Hierop willen we niet wachten en hebben als bestuur en in overleg met Jacqueline besloten om op **donderdag 9 september a.s.** jullie weer graag voor de 1^e repetitie van dit jaar te willen uitnodigen.

Veel leden hebben het zingen erg gemist en staan te popelen om weer te beginnen.

Ik weet ook dat sommige leden het niet fijn vinden om op afstand te zingen, maar ik wil jullie vragen om toch te komen en het een kans te geven.

Het zal voor iedereen weer wennen zijn om op donderdag de muziekmappen uit de kast te halen, het beursje met de consumptiemunten tevoorschijn te toveren en de tv avond te verwisselen voor de repetitie-avond van het koor.

ZINGEN

DOE JE

samen!

En bij menigeen is er twijfel over: hoe is het met mijn stem? Maar ik vraag jullie om daar niet over in te zitten. Zeker zal Jacqueline aandacht schenken aan stemoefeningen en ze zal hiermee uiteraard rekeninghouden met het uitkiezen van het te zingen repertoire.

We hopen dat we weer een fijne en gezellige repetitie kunnen houden met veel leden, want door **samen** te zingen beleef je ook **samen** plezier!

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan tijdig dan door aan Marlies.



Bijzondere aandacht voor / *Marij*



Spaaractie van de Plus Bronswijk in Postert



Beste leden,

Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook een flyer van de spaaractie van de Plus hier in ons dorp. Mogelijk hebben jullie deze ook in de brievenbus ontvangen. Wij hebben ons als koor ook aangemeld, want het is een mooie actie om de financiën van onze kas aan te vullen.

Op de achterkant van de flyer staat uitgelegd hoe het sparen voor je vereniging werkt.

- Vanaf zondag 5 september t/m 13 november ontvang je bij iedere € 10,- aan boodschappen een sponsorpunt.
- Kras de unieke code van de voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar plus.nl/sponsorpunten.
- Je ziet dan een lijst van deelnemende verenigingen en clubs en bepaal aan wie je jouw sponsorpunt(en) schenkt.
- Voer de unieke code in en activeer.

Ik kan me voorstellen dat voor sommigen niet meteen duidelijk is hoe dit werkt of niet weet hoe je de sponsorpunten aan het koor kunt geven.

Vind je het moeilijk of heb je hierbij hulp nodig dan mag je mij bellen zodat we (samen) zorgen dat de sponsorpunten bij het koor terecht komen.



Leden aangelegenheden:

Proficiat

Op de eerste plaats wil ik iedereen feliciteren die de afgelopen tijd jarig is geweest of een ander heugelijk feit of jubileum niet heeft kunnen vieren zoals men gewenst had.

Hopelijk ben je / zijn jullie gezond aan een nieuwe periode kunnen beginnen.

Ook de zieken onder ons wil ik via deze weg moed, kracht en sterkte wensen.

Tekst en Lay-out: Marij Palmen-Sijben